



Kerst Tillegraaf 2017, 22 december 2017

Lauermanstraat 21A / 9251AX Burgum/ 0511-462980
partoer@opo-furore.nl / www.obspartoer.nl

Agenda

Activiteiten in Burgum: zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker	
8 januari	08.20 uur, start school
8 januari	Tillegraaf 9
8 januari	Leerlingenraad
9 januari	Koperblaasproject Apollo
10 januari	Schoolschaatsen groep 5
29 januari	Studiedag, hele dag geen school

Ouderbijdrage

Beste ouders, verzorgers,
In januari zal de jaarlijkse ouderbijdrage geïncasseerd worden. Deze bedraagt **€ 18,- per leerling**. Indien u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven dan wordt de ouderbijdrage op **woensdag 10 januari** geïncasseerd. Heeft u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven dan ontvangt u een factuur in de 2^e week van januari.

Mocht u alsnog middels automatische incasso willen betalen dan kunt u **bijgevoegde** machtiging invullen en retour mailen of afgeven bij de leerkracht. De machtiging geeft recht tot incasso van de ouderbijdrage en voor het jaarlijkse schoolreisje (bedragen staan vermeld in de kalender).

Vriendelijke groet,
Ouderraad 't Partoer
or.partoer@opo-furore.nl

Oud Papier

De maandag, 8 januari, na de vakantie zullen de oud papierhokken geleegd worden.

Juf Jacqueline

Juf Jacqueline maakt het goed. Zij is tijdens het Kerstfeest tegen een vuurkorf gebotst. Hierdoor

heeft ze enkele 2^{de} graads brandwonden opgelopen. Op de Eerste Hulp post in Dokkum hebben ze haar meteen geholpen. Ze kan gewoon lopen en is goedlachs als altijd.

Dank u wel

Graag willen we alle ouders, verzorgers, pakes en beppes en anderen die dit kalenderjaar zorg hebben gedragen voor school en de leerlingen enorm bedanken voor hun inzet. Het is niet onopgemerkt gebleven. We hopen dat we ook in 2018 weer op u een beroep mogen doen.

Tot slot

Graag verwijzen we u naar de 2^{de} pagina van deze Tillegraaf. Hierin een bijzondere Kerstbrief van Kosar Rahimi. Zij is een van onze geweldige AZC-leerlingen. Elke dag weer hopen we dat we haar 's morgens op school mogen begroeten en dat ze niet uitgezet is naar Afghanistan.

Kosar



onzekerheid.

Ik ben Kosar.

Ik vind het fijn om mensen te helpen.

Daarom wil ik eigenlijk later iets met het goede-doel gaan doen. En kinderen die zoals mij nu in onzekerheid leven te gaan helpen. En hun slechte verhalen wat ze allemaal dus mee hebben gemaakt wil ik dat ze er geen last meer van hebben bijvoorbeeld tijdens het slapen, tijdens het eten enzovoort.

Ik zelf leef nu ook in onzekerheid en kan niks zeggen over de toekomst en ik kan niet zeggen waar ik over een week ben.

Mijn toekomst is gewoon een **GROTE** vraagteken voor mij. Als mensen aan mij vragen: wat wil je later worden? Dan vindt ik het jammer dat ik steeds moet zeggen: Ik weet het niet! Ik kan in de vakanties nergens heen met mijn ouders en mijn gezin want mijn ouders moeten elke dag meld-plichten. Dat betekent dat ze iedere dag behalve de weekends tussen 9:00 en 10:00 uur 's ochtends zich moeten melden bij de coa dat ze er zijn. Maandags zijn ze

verplicht om meldplichting te doen want als je dat niet doet krijg je een hoge boete maar dat is bij de andere dagen dus niet zo. Maar bij de andere dagen hoeven ze niet zo hoge boete te betalen. Waarom dat zo is weet ik ook niet dat zijn de regels. Soms krijg ik het gevoel alsof wij in een gevangenis wonen. Het doet echt pijn van binnen als ik hoor dat jullie op vakantie gaan en ik niet. Maar ik moet er aan wennen. Dus als ik verblijfsvergunning krijg ga ik iets met dit soort kinderen doen ik bedoel ik ga ze proberen te helpen. Maar als nog mijn toekomst blijft een **GROTE** vraagteken voor mij!

